

WOORD & DAAD

Uitgave van de Protestantse Gemeente te St.-Oedenrode, Son en Breugel



- *Bijlage: Activiteitenprogramma '21-'22*
- *Startzondag 12 september, zie pag. 4 en 7*

31 augustus 2021, 49ste jaargang, nummer 3



Protestantse
Kerk

De toekomst begint nu

Het is augustus/september en de zomer is zo goed als voorbij. Misschien krijgen we nog een paar mooie weken. Nog even van de tuin en het buiten-zijn genieten. Nog even zonder jas naar buiten. Maar de bladeren zullen verkleuren en worden rood, geel en bruin. Ze zullen afvallen en de bomen zullen kaal worden, het kleurenpalet van de natuur wordt kleiner.

Dat is geen nieuws. De seizoenen herhalen zich telkens, jaar in, jaar uit. We weten ook dat na de herfst en de winter het voorjaar weer zal aanbreeken. Datzelfde geldt voor het kerkelijk jaar: er is een vaste volgorde in de christelijke feestdagen. Die tijd is voorspelbaar. De tijd is een zich herhalend, cyclisch gegeven.

Maar er is ook andere tijd. Een tijd die meer lineair verloopt, dus van de ene gebeurtenis naar de andere. Van het verleden via het heden naar de toekomst. Het verleden kennen we, zo denken we. We weten immers wat er gebeurd is en hoe dat zijn uitwerking heeft op het heden. De toekomst kennen we niet, die ligt open.

Maar het verleden is niet eenduidig. We kunnen telkens opnieuw naar het verleden kijken en daar andere dingen in zien, het anders ervaren. Wat vroeger heel normaal was, is dat bij nader inzien niet meer. Wat vanzelfsprekend was, is dat plotseling niet meer. De keuzes die toen gemaakt zijn, blijken op de langere termijn soms grote gevolgen te hebben die we toen niet konden overzien. Denk aan ons consumptiepatroon dat nu grote gevolgen blijkt te hebben voor het milieu en het klimaat.

Het heden is vandaag. We zien wat er nu gebeurt en dat maakt ons blij of droevig, stemt ons hoopvol of bezorgd. Maar het gaat niet alleen om dit ene moment. Ons handelen van vandaag heeft invloed op de toekomst.

En wat kunnen we zeggen over de toekomst. Dat is de tijd die voor ons ligt. We weten niet wat er zal gebeuren of hoe die tijd zal zijn. De tijd waarvan we niet weten hoe lang die duurt voor ons. De tijd die doorgaat, ook wanneer wij er niet meer zijn. De tijd die voor onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen is.

In de toekomst worden de vruchten rijp van de zaden die we nu planten. Wat wij nu doen, heeft gevolgen voor de toekomst.



Amerikaans oorlogskerkhof, Colleville-sur-mer Normandië

Onze zoon van vijftien wilde graag de stranden van D-day zien. Daarom gingen we in onze vakantie naar Normandië. We logeerden een weekje in een appartement recht tegenover het strand van Arromanche, waar je de restanten van de kunstmatige haven nog kon zien. We bezochten musea waar we allerlei attributen bekeken uit die tijd. We konden stemmen horen van de machthebbers uit die tijd, zagen foto's en filmpjes van soldaten die zonder te weten wat hen te wachten stond naar Frankrijk kwamen om meter voor meter het bezette land te bevrijden van onze bezetter. We liepen rond in bunkers en over begraafplaatsen. Graven van jongens met Engelse namen, van amper twintig jaar die hun toekomst hadden opgeofferd voor die van de generaties na hen. De graven waren mooi onderhouden, de opschriften duidelijk leesbaar. De rozen bloeiden uitbundig. Mijn zoon van vijftien en ik stonden stil te kijken naar de lange rijen witte grafstenen. Verleden, heden en toekomst in één moment.

Petra Zweers,
kerkelijk werker

Van de redactie

Het derde nummer van Woord&Daad, samen met het activiteitenprogramma van het komende jaar 2021-2022, is bij u in de bus gevallen.

Het Woord&Daad nummer zelf bestaat uit slechts 8 pagina's, in plaats van de gebruikelijke 12.

Vier 'bladeren zijn uit de boom gevallen'. Met opzet formuleer ik dat zo.

Weliswaar 'zonder kramp', maar we 'krimpen' verder. Allereerst in aantal gemeenteleden natuurlijk. Ooit liepen de kerken vol in tijden van rampspoed. Maar corona vormt daarop een uitzondering, en dat m.i. niet alleen vanwege de coronagerelateerde maatregelen. Kan het zijn dat de kerk niets te melden had over deze alles ontwrichtende ramp?

Maar ook onze activiteiten nemen af; deels natuurlijk omdat we gaan steunen op wat in de Johanneskerk georganiseerd wordt, maar ook omdat we 'niet méér doen dan we kunnen'.

Kortom, het wordt een beetje herfstig.... De bladeren vallen van de bomen.... Daar kun je een prachtige foto van maken, en dat levert een mooie voorplaat. Die hebben we dus met reden gekozen.

Maar het verheelt niet de komst van de winter.... En daarna?

We gaan het 't komende jaar hebben over de toekomst. Wat zien we voorbij de winter? Een volgend voorjaar? Een volgende zomer?

De Tenach kent een eigen manier van kijken naar de toekomst. Dat heet profetische geschiedschrijving. Dat wil zeggen kijken naar het verleden met het oog op de toekomst.

Het lijkt me heel nuttig dat eens op onszelf toe te passen.

We bedanken allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen en verschijnen van dit nummer.

Piet H.O.

Op weg naar één wijkgemeente

In de vorige Word&Daad werd bij de informatie vanuit de kerkenraad gemeld dat een groepje vanuit Sint-Oedenrode, Son en Breugel en vanuit de Johannesgemeente aan de slag is met het bedenken hoe beide gemeenten naar elkaar kunnen toegroeien.

Deze kerngroep bestaat uit Diny Zuidam en Ineke Nieuwenhuizen vanuit de Johannesgemeente, Poppe Onrust en Nel van der Schouw vanuit St. Oedenrode Son en Breugel.

Het gaat vooral om de vraag: **hoe zorgen wij ervoor dat wij met twee vierplekken toch één wijkgemeente gaan vormen.**

De kerngroep wil dit proces zien als een gezamenlijke trektocht, waarvan het doel vast staat, maar de weg ernaar toe in de loop van komende jaren door alle deelnemers, gemeenteleden en vrienden van de gemeenten wordt bepaald. Dit doel kan alleen maar worden bereikt als alle betrokkenen mee kunnen denken en kunnen aangeven wat zij als een hobbel zien en waar zij meer tijd voor nodig zullen hebben. De eerste tijd zal nodig zijn om van elkaar te leren hoe de dingen gaan, hoe en wat het beste samen gedaan kan worden, en wat vooral ook gescheiden gedaan kan worden. Ook is het een tijd om elkaar te inspireren en uit te dagen, nieuwe kansen te zien en dit vorm te geven in de eigen vierplek.

Het proces van naar elkaar toegroeien is niet eenvoudig, omdat er bij beide geloofsgemeenschappen mensen met de gedachte spelen: wat verandert er nu eigenlijk voor ons, we blijven gewoon in ons eigen kerkgebouw en het zal mijn tijd wel duren. Tegelijkertijd gaan er ook stemmen op die stellen: waarom moet het allemaal zolang duren. Des te meer een uitdaging voor de kerngroep om de beide geloofsgemeenschappen zo in beweging te krijgen dat er zoveel mogelijk mensen gaan deelnemen om het uiteindelijke doel van het integratieproces te bereiken.

Bestaande activiteiten in beide gemeente kunnen helpen om het integratieproces gestalte te geven. Het is aan de gemeenteleden waar zij mee aan de slag willen en Ideeën zijn heel welkom.

Op de zaterdagen 9 en 16 oktober wil de kerngroep gemeentedagen organiseren.

Deze dagen zal de ontmoeting en kennismaking met en bij elkaar voorop staan. Op beide dagen verwelkomen we mensen vanuit Eindhoven én vanuit Sint-Oedenrode, Son en Breugel, om elkaar te ontmoeten en te leren kennen.

We starten op 9 oktober om 11.00 uur met een ontvangst met koffie, thee, drankje in de Johanneskerk in Eindhoven met een welkom, een introductie en uitwisseling van ervaringen over en weer

en een rondleiding in het kerkgebouw. Om 12.15 uur een lunch waarna rond 13.30 uur het hele gezelschap zich naar de kerk aan de Zandstraat in Son begeeft voor een kennismaking en rondleiding aldaar.

Om 15.00 uur is er de afsluiting van de dag.

Op de tweede **zaterdag, 16 oktober** is er eenzelfde programma, maar dan omgekeerd: beginnen in Son, lunch aldaar en afsluiting in Eindhoven.

Omdat we er van uit moeten gaan dat ook dan de huidige Corona maatregelen nog van kracht zullen zijn kunnen er per zaterdag 30 deelnemers aanwezig zijn.

In de digitale Nieuwsbrief, in september zal worden gemeld hoe u zich kunt aanmelden.

Weet u van mensen die niet digitaal zijn uitgerust, neem alstublieft contact met hem of haar op om te vragen of ze mee willen doen.

Het zou goed zijn als u nu al bekijkt of u beide dagen zou kunnen reserveren. We willen een zodanige indeling maken dat er beide zaterdagen deelnemers uit zowel Eindhoven als Sint-Oedenrode, Son en Breugel mee doen.

Heeft u nu al vragen of ideeën: neem gerust contact op met ondergetekenden.

Poppe Onrust, tel. 0499-463602
poppe.onrust@gmail.nl of
Nel van der Schouw tel. 0413-477914
nelvanderschouw@kpnmail.nl

Gemeentedagen op 9 en 16 oktober 2021 Uitwisseling - Ontmoeting - Kennismaking

Ook nieuwsgierig naar onze nieuwe partner: de Johannesgemeente?
Kom dan naar één van de beide gemeentedagen voor een kennismaking!



Programma	9 oktober	16 oktober
11:00 ontvangst, welkom, rondleiding	Eindhoven	Son
12:15 lunch	Eindhoven	Son
13:30 vervoer naar andere kerk	Eindhoven	Son
14:00 ontvangst, welkom, rondleiding	Son	Eindhoven

Voor vragen en suggesties kunt u terecht bij:
Nel van der Schouw, tel. 0413-477914, nelvanderschouw@kpnmail.nl
Poppe Onrust, tel. 0499-463602, poppe.onrust@gmail.nl

Zie ook artikel hierboven

COLOFON

Word&Daad is een mededelingenblad dat wordt uitgegeven door de Protestantse Gemeente te St.-Oedenrode, Son en Breugel. Verschijnt 4 x per jaar. Oplage 500 ex. Redactie: A. van der Harst, P. Oosting. Opmaak: D. van Hattum. Druk: Drukkerij 'Puntscherp', Eindhoven.

Distributie en bezorgklachten:
Son en Breugel: Dhr. F. Isarin,
tel. 0499-476885
St.-Oedenrode: Mw. G.C. Damen,
tel. 0413-472215

Eerstvolgende verschijningsdata:
14-12-2021
Hierop volgende datum is nog niet bekend
Kopij inleveren vóór:
01-12-2021
Hierop volgende datum is nog niet bekend

U gelieve uw kopij **OP TIJD** aan te leveren, bij voorkeur per e-mail sturen naar:
redactiewoordendaad@kpnmail.nl

In voorkomende gevallen kan de redactie een artikel inkorten of niet plaatsen.

Startzondag 12 september 2021

Startzondag is in de kerk een zondag waarop gemeenten 'vieren' dat het kerkelijk seizoen weer start. Vaak is dit ook het moment waarop gemeenten hun jaarthema voor bijvoorbeeld het winterwerk bekend maken. De Protestantse Kerk heeft als thema voor het kerkelijk jaar 'Van U is de toekomst'. Gedachten daarbij zijn: 'Energijds geeft het iets van ontspanning aan, weg uit de kramp van het allemaal zelf moeten maken. De toekomst is aan God, de kerk is dat ook. *'Heer, het is uw kerk, ik ga slapen'* zou paus Johannes XXIII elke avond bij het slapengaan hebben gebeden. Daarmee kunnen we ontspannen het nieuwe kerkelijke jaar in. Anderzijds biedt het thema de kans om echt na te denken over de toekomst. Wat betekent 'Van U is de toekomst'? Om welke toekomst gaat het? En wat kunnen wij doen? Het doet het appél om niet onderuit te zakken maar de weg te gaan. En ons te laten verrassen door wat op ons afkomt, en daarbij kansen te zien als van Godswege.'

(bovenstaande is een citaat van de website PKN)

Wanneer je in je leven een grote gebeurtenis meemaakt - een life event - zoals een ernstige ziekte, voelt het alsof je leven bestaat uit een *vóór* en een *na*. Na

die tijd moet je opnieuw vormgeven aan je leven. Ik heb het gevoel dat dit voor ons allemaal geldt na 'corona'. Er is veel gaande in onze maatschappij en ook binnen de kerk. Corona heeft ons stil gezet, waarna we weer op gang moeten komen. En de vraag dringt zich op hoe we dat gaan doen. Je kunt namelijk nooit terug naar hoe het was, je moet altijd verder en het is heel goed om je daarbij vragen te stellen.

Het zindert van 'toekomst'. Het denken erover, op welke manier dan ook. Gaat het juist slechter en wordt het leven moeilijker, of gaat het juist beter en maken we goede keuzes?

De kerk heeft als jaarthema dus gekozen voor 'Van U is de toekomst', wij hebben met Eindhoven gekozen voor 'De toekomst begint nu'. Dit zal ook het thema zijn van de Startzondag.

Vanwege het nog beperkte aantal mensen dat in de kerkzaal kan, zijn erop Startzondag twee diensten: om 10.00 en om 13.00 uur.

De dienst zal ongeveer drie kwartier duren. Daarna krijgt u verdere informatie over de ontwikkelingen rond de voorgenomen fusie met de Protestantse Gemeente Eindhoven. Dit jaar leggen we geen besluiten voor omdat die nog niet aan de orde

zijn. Wel is er gelegenheid om vragen te stellen over wat er zoal speelt en over de verwachtingen die we hebben van de samenwerking met de Johannesgemeente. Het is nog steeds noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor de kerkdiensten, voor de startzondag kan dat tot vrijdagavond 10 september 21.00 uur, bij voorkeur via e-mail:

nelvanderschouw@kpnmail.nl maar het kan ook telefonisch: 0413-477914.

Wilt u in uw e-mail uw telefoonnummer vermelden voor het geval dat we telefonisch contact met u willen opnemen. Indien u de mogelijkheid heeft zowel om 10.00 als om 13.00 te komen, zou dat fijn zijn vanwege de indeling die we moeten maken. Uiteraard kunt u wel uw voorkeur aangeven. Als dat niet mogelijk is kunt u ook één tijdstip opgeven.

Op zaterdagochtend 11 september wordt de indeling van aanwezigheid in beide diensten gemaakt en we laten u per mail of telefoon weten op welk tijdstip u wordt verwacht.

En... vanaf 12 september is er iedere zondag weer 'koffie' na de dienst. Er wordt voor gezorgd dat iedereen een zitplaats heeft, met inachtneming van de anderhalve meter. We zien ernaar uit elkaar op 12 september te ontmoeten.

Petra Zweers

Van de kerkelijk werker



De Protestantse Kerk heeft als jaarthema 'Van U is de toekomst'. Daarin zit een geloofsbelijdenis: de toekomst is aan God. Geloof dat God haar weg met ons gaat - hoe dan

ook. Dat mag vertrouwen geven (zie hiervoor ook de website van de Protestantse Kerk).

Samen met de collega's in Eindhoven hebben wij ook een jaarthema gekozen: 'De toekomst begint nu'. Niet omdat we van God los zijn, maar omdat we aan de slag willen met onderwerpen die onze toekomst beïnvloeden. Hoe we omgaan met de aarde, welke keuzes we maken in de supermarkt, hoe we tegen toekomst aankijken. Hoe de kerk van de toekomst eruit kan zien. Welke beelden u bij de toekomst hebt: bent u daar somber over of juist hoopvol?

U bent alvast van harte uitgenodigd om de thema-avonden bij te wonen. Informatie hierover krijgt u bij de Startzondag en natuurlijk in onze wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Zie voor informatie over de Startzondag verder in deze Woord&Daad.

Jong & Oud

Sinds juli heb ik contact met een afdeling van de LEV-groep in Son en Breugel. Ik heb kennis gemaakt met de nieuwe 'combinati-

tiefunctionaris', Marijke Muller, door haar in onze kerk uit te nodigen. We spraken over op welke manier we iets voor elkaar kunnen betekenen. Het was een open en prettig gesprek en Marijke vond dat we een prachtig kerkgebouw hebben.

Marijke vertelde dat binnen de LEV-groep jonge mensen vrijwilligerswerk doen voor ouderen. Dat kan van alles zijn. Te denken valt aan het helpen bij problemen met de computer, of het helpen bij het beluisteren van een online-kerkdienst.

Dus: kunt of wilt u niet op zondagmorgen naar de kerk komen maar wilt u wel graag de kerkdienst beluisteren en lukt dat niet goed? Laat het mij weten en we gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen. Ik raad u dit van harte aan.

Groep Levensvragen en zingeving

Vanwege de lockdown afgelopen winter en voorjaar is deze groep nog maar twee keer bij elkaar geweest. Het groepje is wat kleiner geworden en er kunnen nog makkelijk mensen aansluiten.

We willen dit najaar drie keer bij elkaar komen, op woensdagmiddag. We bespreken dan een onderwerp dat we samen hebben uitgekozen. Binnenkort maken we een afspraak voor een eerste bijeenkomst dus meld u gauw aan bij mij.

Koffie-met-elkaar

In april zijn we begonnen met samen kof-fiedrinken. Er zijn best veel mensen die dat gezellig vinden. We zitten in de hal van de kerk, daar is plaats genoeg. De

kerk is **elke maandag open van twee tot half vier**. Het gaat om ontmoeting, en er kan over van alles en nog wat met elkaar worden gepraat. Ook als u niet zo'n regelmatige kerkganger bent, bent u hartelijk welkom. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Lief en leed

We spreken elkaar wel onderling, maar toch zijn we veel minder dan voorheen op de hoogte van elkaars wel en wee. Om hierin te voorzien, hebben we bedacht om in de vrijdagse nieuwsbrief die u wekelijks digitaal ontvangt, een nieuwe rubriek te starten:

Lief en leed. U kunt daarin melden wat u met ons wilt delen: een verjaardag, jubileum, maar juist ook ziekte, (tijdelijke) verhuizing, zodat we als gemeenteleden met elkaar kunnen meeleven. Wanneer u van een ander iets zou willen melden, moet u dat eerst aan die persoon vragen. We gaan uiteraard voorzichtig met ieders privacy om. Adressen zullen we niet noemen. U kunt mailen naar: pastoraat@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl of bellen met ondergetekende.

Nascholing

Na de opleiding tot kerkelijk werker en enkele jaren werkervaring stelt de Protestantse Kerk het verplicht voor kerkelijk werkers om een nascholing te volgen. Het komende cursusjaar zal ik daarom vijf maal twee aaneengesloten dagen naar de opleiding in Doorn zijn. De eerste keer is op 15 en 16 september, de tweede keer op 17 en 18 november.

Petra Zweers,
kerkelijk werker, tel. 0658 774450

Mondtjesmaat

“God” als bevrijdende tegenkracht

Ik werd in 1968 predikant in Sneek en daar ontstond in die grote pastorie die ik er bewoonde een jongerengroep rond de ervaringen in Taizé en op Joodse wijze lezen in de Schriften. In onze hedendaagse tijd lijkt dat onmogelijk, maar die groep, die zich Oecumenische JeugdCommissie noemde groeide toen enorm uit. Mijn theorie was: wil je jongeren bereiken, dan moet je dat doen op een tijd dat ze vrij kunnen zijn. Dus werden op zaterdag die 14-daagse bijeenkomsten gehouden vanaf rond vier uur in de middag. Eerst gezellig praten, dan samen warm eten, vervolgens een indringend leerhuis, met aansluitend avondgebed en eucharistie in de naastgelegen r.k. Martinuskerk. Voor velen was het een eyeopener. Die bijeenkomsten hebben veel jongeren een nieuw perspectief gegeven en dat bleek toen een paar oud-leden in oktober 2020 in Lollum een reünie organiseerden. Er bleken nog wel 18 reünisten te zijn. Ik was zelf afwezig vanwege de Corona, maar heb een videolezing gehouden waarin ik ons toenmalige tijdsbeeld schetste. Ik had een uitgebreidere versie later ook schriftelijk aan hen gestuurd en ook nog aan andere bekenden. Een vriend uit Nuenen, die redacteur van het progressieve r.k. opinieblad *De Roerom* is heeft het stuk ook gelezen, bewerkt en gepubliceerd en nu laat ik het u ook lezen.

Oud-predikant Chris Mondt is ‘ondanks veel reserves’ met overtuiging in kerk en theologie bezig gebleven. Hij leeft met de kernvragen van onze tijd. Daarbij is hem een centraal bijbels thema steeds duidelijker geworden.

Ik noem eerst een paar woorden van Jezus, die bij Mattheus in de Bergrede staan:

“Niemand is bij machte twee heren te dienen; want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of aan de ene zich hechten en de andere minachten; ge zijt niet bij machte God te dienen én Mammon!” (Naardense Bijbel)

In onze wereld draait vrijwel alles om geld en economie. Begrippen waarvoor Jezus de godennaam voor geld en bezit gebruikt die in zijn kringen in zwang was: Mammon. In de oudheid kregen de natuur- en cultuurkrachten een naam met een heiligdom en rituelen, zodat mensen zich persoonlijk tot hen konden richten. In Tenach (Oude Testament) spelen die ook een rol.



In de antieke wereld was Hermes, de zoon van oppergod Zeus, de personificatie van de handel, onze economie dus. Hij heet ook de bode der goden en de god der dieven. En zo ontvreemdt in onze tijd de economie veel wat aan anderen behoort. Wij hebben die vroegere godenmachten wel hun namen ontnomen, maar ze zetten hun gevaarlijke werk anoniem voort. Zo moet je ook de verhalen in de Bijbel lezen: vanuit een besef dat ongeziene en naamloze krachten ons leven bepalen.

‘Macht perverteert’

Maar zijn we ons daarvan bewust? Wie beseft werkelijk de betekenis van dat eerste vers uit psalm 82: ‘God staat geposteerd in de samenkomst van de Goden, in de kring van goden oefent hij recht.’ In dit ene vers staat mijns inziens de samenvatting van heel het Oude Testament, net als die uitdrukking van “God en mammon” staat voor het Nieuwe Testament. Er zijn machten die wat recht is krom maken en dus het leven verzieken. Wij worden door anti-humane machten beheerst. Ik noem de eerste, de klimaatverandering, waarvan de gevolgen steeds meer zichtbaar worden: ‘door onze zeer grote schuld’. Als dit de erfenis is die we onze kinderen willen nalaten, dan zouden ze die moeten weigeren. Maar ook de tweede, de groeiende tweespalt tussen rijk en arm, is een ramp. Als 1% van de superrijken net zoveel bezit als 50% van de armsten, dan blijft onrecht in het leven ingeweven, of zoals de vroegere Groninger bisschop Möller zei: ‘Macht perverteert!’

En dat is dus het bijzondere van die twee teksten die ik noemde: tegenover die machten van de goden in psalm 82 en de Mammon-macht in de Bergrede staat ‘God’ genoemd. Voor mij is Hij de personificatie van de tegenkracht tegen de machten, die de scheefheid die alom heerst récht zet, zoals psalm 82 zegt: ‘In de kring van goden oefent hij récht!’

Zo is Jezus van wie Paulus zegt dat hij het ‘Beeld van God’ is, ook die tegenkracht tegen de machten, omdat hij het opneemt voor hen die afgemat zijn, omdat zij als ‘schapen zonder herder’ zijn. Want de machten zijn meedogenloos. Het gaat dus om het ware herderschap. Die tegenkracht laat echte menselijkheid zien. In het voetspoor van Israël en Jezus ontwaakt de nieuwe mens.

Hoogleraar Rochus Zuurmond schrijft in zijn boek ‘God en de moraal’ uit 2018, dat van de Tien Geboden de beginzin het belangrijkste is: ‘Ik, JHWH heb jullie uitgeleid uit het diensthuis Egypte. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.’

De centrale vraag wordt steeds gesteld: wie heeft het in de wereld nu eigenlijk voor het zeggen? De goden van onze wereld? Die hebben opwarming, armoede en virussen gebracht.

Het wordt tijd dat we ons vastklemmen aan de tegenkracht die in dienst staat van de humaniteit, zo prachtig verwoord door Huub Oosterhuis:

“Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn”

Om die humaniteit gaat het: eindelijk mens te zijn.

Chris Mondt

Het woord is aan...

In vorige nummers van *Woord&Daad* werd de lezer uitgenodigd zijn/haar bijdrage te leveren voor deze rubriek. Wie mogen wij het woord geven? En ja hoor, voor dit nummer ontvingen wij een reactie van een van onze trouwe leden.

Weliswaar in een iets andere, nogal ludieke vorm, onder de titel "Het woord is over...". De schrijver vertelt een verhaal over twee kerkleden die velen van ons zullen kennen, maar de schrijver verklapt hun namen niet, en evenmin zijn/haar eigen naam. Een soort quiz: wie raadt de namen van de twee personen die in het verhaal genoemd worden? De lezer wordt uitgenodigd het juiste antwoord vóór de kopijdatum van het volgende nummer (zie colofon pag.3) aan de redactie te mailen. De eerste en juiste oplossing zal in het decembernummer worden vermeld. We zijn benieuwd hoeveel leden de genoemde personen herkennen. Namens de inzender van deze 'quiz': succes (red.)

Het woord is over...

Sinds een akelig virus ons gemeenschapsleven beperkt zitten ze niet meer op zondagochtend in de kerk. Ze waren er bijna wekelijks, in de kerk in Son of in de Knoporenkerk.

Haar kennen we al vele jaren. Ze is geboren en getogen in een heel andere uithoek van ons land.

Na de Ulo is zij gaan werken op secretariael gebied. Naast het werk volgde ze cursussen steno en handelscorrespondentie in diverse talen. Na enkele jaren nam ze afscheid van haar vertrouwde woon- en werkomgeving.

Als jonge vrouw kwam ze met haar echtgenoot naar Brabant en werden samen actieve leden van onze gemeente.

Zij voelden zich heel hartelijk ontvangen binnen onze kerkgemeenschap. Hier werden hun kinderen geboren en zijn ze opgegroeid. Vaak van haar gehoord: "Ik heb zulke lieve en zorgzame kinderen". Uit haar verhalen over hen valt dit zeker op te maken.

Ook wel eens van haar gehoord (in een moeilijke periode van ziekte) "Ze moeten zich nu niet zo veel met me bemoeien en niet tegen mij zeggen wat ik zou moeten doen".

Zij werd in de jaren negentig in onze kerkgemeenschap actief als contactpersoon en was voor degenen die dat nodig hadden een trouw bezoeker en ook allerlei praktische taken ging en gaat ze niet uit de weg, al zou dat met het klimmen der jaren wel eens wat minder kunnen worden.

De laatste jaren hebben we ook hem goed leren kennen, die vriendelijke man die ook graag klaar staat voor een ander.

Gezien de vraag aan het einde van deze "Het woord is over" wordt hier niet te veel over hem verteld. Bovendien zou dit epistel dan veel te lang worden.

Beiden hebben veel te vroeg hun echtgenoot verloren. Ze hebben in hun leven ook zelf te kampen gehad met ernstige ziekte. Nu zijn ze elkaars steun en toeverlaat.

Op het feest van haar ..ste verjaardag werd door hun beider (klein)kinderen wel heel duidelijk gemaakt hoe wederzijds die liefde en zorgzaamheid zijn. En hoe vanaf haar allereerste kinderjaren levenslange waardevolle vriendschap aan de andere kant van het land werd onderhouden. En ook hoe binnen onze kerkgemeenschap, waar beiden zich zeer thuis voelen, en daarbuiten door haar en hem vele warme contacten worden onderhouden.

Beiden verwoorden:

"Het samen zijn in de kerkdiensten en zeker de contacten en gesprekken na de dienst of in gespreksgroepen zijn heel waardevol. Het is fijn om iets te kunnen betekenen voor anderen. Wat wij aan geloof en kerkgemeenschap beleven wordt heel treffend samengevat in de woorden van lied 416":

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Hopelijk zien we hen over niet al te lange tijd, zodra ons maatschappelijk leven weer meer mogelijkheid tot nabije ontmoeting zal hebben, weer zitten op hun vertrouwde plekje in de kerk in Son.

Wie als eerste een berichtje met de namen van hierboven omschreven personen naar de redactie van *Woord&Daad* stuurt (zie Colofon), ontvangt een verrassing. Dus wees er snel bij.

In de volgende *Woord&Daad* wordt vermeld over welke mensen hier is verteld en wat de naam van de schrijver is.



Zending, Wereldiakonaat
Ontwikkelingssamenwerking

Vanuit de ZWO

Dit voorjaar hebben we in samenwerking met Eindhoven, heerlijke wijn verkocht. De opbrengst €300 gaat helemaal naar Moldavië. Hartelijk dank voor uw medewerking, vond u de wijn ook zo lekker? Op deze manier hebben we in deze rare Corona tijd toch nog een actie kunnen uitvoeren.

Verder vertel ik u dat ik ga stoppen met de ZWO, in eerste

instantie om heel persoonlijke redenen en later kwam daar nog onze verhuizing bij.

Alies Haan en Ineke Sulsters gaan gelukkig verder, later ook in samenwerking met Eindhoven. Maar zij kunnen wel hulp gebruiken voor onze plaatselijke activiteiten. Dus voelt u zich aangesproken neem vrijblijvend contact op met een van hen voor meer informatie.

Alies Haan zal voorlopig het nieuwe aanspreekpunt zijn. (0499-471604)

Vriendelijke groet namens de ZWO

Cora Rothuizen

Eerste lustrum

Wij vieren in oktober ons eerste lustrum: -Bewegen en Ontmoeten-.

Al sinds oktober 2016 wandelen wij alle dinsdagmiddagen in de oneven weken.

We zijn met een klein groepje gestart, maar lopen nu gemiddeld met 8 mensen per keer.

We beginnen om 2 uur en lopen dan ongeveer 1,5 uur.

Gezellig praten met degene, die naast je loopt en intussen kijken, ruiken en de zon, wind of regen op je lichaam voelen.

We starten meestal bij de kerk in de Zandstraat, maar een enkele keer ook vanaf een andere locatie.

Zoals 3 augustus jl. toen we wandelden vanaf boerderij 'De Hofstad' op Olen, waar Albert onze gastheer was.

We hebben een groepsapp, waarop we elkaar kunnen informeren, als we ergens anders starten, dan bij de kerk.

Zin om een keer mee te wandelen?

Meld je aan bij Henny tel. 0499-471665

of bij Din tel. 0499-460816



Evensong in de Cathrien

19 september 2021, 17.00 uur
Capella Vesperale o.l.v. Kees Doevendans
Organist Gerard Habraken
Voorganger: Bert Jan van Haarlem



Zondag 19 september verzorgt de Capella Vesperale haar maandelijkse Evensong.

Geheel naar de Anglicaanse traditie vindt die plaats in de late middag of avond. Het koor heeft een belangrijke rol en zingt zowel a capella als met orgelbegeleiding. De vaste gezongen onderdelen van de dienst zijn de gezongen gebeden, Psalmen, Magnificat en Nunc Dimitis, responses en een Anthem. Samen met de gemeente worden enkele hymns gezongen.

Voor informatie over de volgende Evensong verwijzen wij naar onze website www.capellavesperale.nl
Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op dezelfde website.

Stichting Oecumenische KoorVespers Eindhoven
p/a Anna Blamanlaan 4, 4385 KK Vlissingen
secretaris@capellavesperale.nl
Tel 06-10801047

Kerkdiensten

05 september	10.00 uur:	Mw.ds. W. v. Seventer
12 september	10.00 uur en 13.00 uur:	Mw. P. Zweers, Startzondag*
19 september	10.00 uur:	Ds. G. Baerends
26 september	10.00 uur:	Ds. W. v.d. Wouw
03 oktober	10.00 uur:	Mw. B. v.d. Zwaag
10 oktober	10.00 uur:	Mw. C. Pumplun
17 oktober	10.00 uur:	Mw. J. Nieuwenhuizen
24 oktober	10.00 uur:	Ds. R. Wijkhuizen
31 oktober	10.00 uur:	Ds. Chr. Mondt
07 november	10.00 uur:	Mw. P. Zweers, gedenken overledenen
14 november	10.00 uur:	Ds. M. Kroon
21 november	10.00 uur:	Mw. J. Nieuwenhuizen
28 november	10.00 uur:	Ds. G. Baerends
05 december	10.00 uur:	Ds. W. v.d. Wouw
12 december	10.00 uur:	Ds. R. Wijkhuizen
19 december	10.00 uur:	Ds. G. Baerends

Aan bovenstaande kerkdiensten kunnen op dit moment max. 30 personen deelnemen.

U kunt zich opgeven bij Nel van der Schouw, tel. 0413-477914 of e-mail: nelvanderschouw@kpnmail.nl

Voor de zondagen 26 september en 3 oktober kunt u zich opgeven bij Albert Vink, tel. 06-23956520 of scribaat@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

N.B.

* Houdt u ook de Nieuwsbrief in de gaten voor eventuele wijzigingen.

Familieberichten

OVERLEDEN

- 08 juni: Mw. E.M.T. van den Nieuwenhof, 91 jaar, Deken van Lennepstraat 47, 5623 AM Eindhoven
- 23 juni: Mw. M.M. Hornman-Gast, 96 jaar, Cuneralaan 2, 3911 AC Rhenen
- 24 juni: Mw. W. van Dam-Ruitenbeek, 96 jaar, Europalaan 2 a 08, 5691 EN Son en Breugel

Laten wij meelevens met de nabestaanden en hen dragen in onze gebeden.

BEDANKT

Beste mensen,

Een paar dagen geleden kwam Patricia lachend met de prachtige zondagse kerkbloemen in haar arm onze tuin in gefietst om ze mij te brengen met de groet van onze kerkelijke gemeente.
En ze waren - en zijn gelukkig ook nu - zo mooi, kleurig in roze, wit, groen en diverse tinten lila...Echt een zeer speciale bloemengroeten ik ben er echt heel blij mee en het "we hebben aan je gedacht" Ja, dat raakt je, dus dank allemaal hiervoor.

Juist vandaag een zeer belangrijk gesprek gehad in het ziekenhuis. Over een aantal weken krijg ik toch nog een nieuwe hartklep. Geen hoge verwachtingen, want alles is met mij ook 91 jaar oud, maar de balans ging toch naar "doen". Wachtijd waarschijnlijk 6 a 8 weken! Het zou heerlijk zijn weer een beetje mee te kunnen doen. Het mooie en vrolijke kerkbouquet is heel erg gewaardeerd. En wij denken ook aan de kerkgemeenschap. Dank!
Veel hartelijke groeten van

Greet Duker

Verrast en blij was ik met de bloemen die ik kreeg.
Heel hartelijk dank daarvoor.

Rie van Holthoorn

UITZENDING DIENSTEN VIA INTERNET

Diensten in Son worden uitgezonden via het Internet: www.kerkomroep.nl en kunnen desgewenst ook later worden beluisterd

Wegwijzer

KERKGEBOUWEN

Kerk van de Eenheid in Christus, Zandstraat 26, Son, tel. 0499-477757.
Beheerder: dhr. P. Greijdanus, tel. 06-18625439.
Knoptorenkerk, Kerkdijk 8, St.-Oedenrode, tel. 0413-479067.
Contactpersoon voor gebruik of verhuur: dhr. P. de Koning,
Stichting 'Knoptorenkerk', tel. 06-23916912.

KERKELIJK WERKER

Mw. P. Zweers,
tel. 06 587 744 50
e-mail: kerkelijkwerker@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag.

COÖRDINATOR KERKDIENTEN

Mw. R. van der Lugt, tel. 0499-474227, e-mail: lugt.kerk@kpnmail.nl

KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 197, 5690 AD Son.

KERKENRAAD

Scriba: dhr. A. F. Vink,
tel. 06 239 565 20, e-mail: scribaat@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

AMBTSGROEP BEHEER

Secretariaat: Postbus 197, 5690 AD Son.

- De kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL78 ABNA 0482 3701 65 t.n.v. de Protestantse Gemeente te St.-Oedenrode, Son en Breugel.
- Rekeningen kunnen worden gestuurd naar de penningmeester via het kerkelijk bureau.
- Wijzigingen in persoonsgegevens in verband met geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing s.v.p. doorgeven aan de ledenadministratie via het kerkelijk bureau. Een geboortekaartje of verhuisbericht is voldoende.

DIACONIE

Secretariaat: Postbus 197, 5690 AD Son.
Bankrekening: NL45 RABO 0148 2257 21 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente, St.-Oedenrode, Son en Breugel.

Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Bankrekening: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. Werkgroep ZWO te Son.

FAMILIEBERICHTEN

Voor plaatsing in dit blad op te geven aan dhr. T. Waanders, Hoogenberg 5, 5691 DN Son, tel. 0499-472721, of door toezending van geboortekaartje, huwelijksaankondiging of rouwannonce.

HULPGROEP 'OMMEKAAR' ST.-OEDENRODE

Verricht hand- en spandiensten. Telefonisch te bereiken:
maandag van 09.30-10.30 uur, tel. 0413-472066 (b.g.g. 0413-474765) en
donderdag van 12.30-13.30 uur, tel. 0413-474765 (b.g.g. 0413-472066).

WEBSITE GEMEENTE

www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

INTERKERKELIJK DIACONAAL OVERLEG

Mw. Chr. Drubbel, e-mail: christiannedrubbel@gmail.com

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT

Bereikbaar via het CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son en Breugel, op werkdagen van 9.00-13.00 uur (telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur, tel. 0499-491470).
Of via e-mail: vrijwilligerssteunpunt@levgroep.nl

ARM-IN-ARM GROEP

Mw. D. van den Nieuwenhuijzen, tel. 0499-475697.